



Gebed om Vrede

*Heilige Franciscus van Assisi *1182- +1226*

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:

- dat ik, waar haat is, liefde breng;
- waar schuld is, vergeving;
- waar tweedracht is: eenheid;
- waar dwaling is: waarheid;
- waar twijfel is: geloof;
- waar wanhoop is: hoop;
- waar duister is: licht;
- waar narigheid is: blijheid.

Geef, dat ik zoek

niet zozeer getroost te wórdén, als wel te troosten;
niet zozeer begrepen te wórdén, als wel te begrijpen;
niet zozeer bemind te wórdén, als wel te beminnen.

Want wie geeft, ontvangt;
wie zichzelf vergeet, vindt zichzelf;
wie vergeeft, wordt vergeven;
wie sterft, krijgt eeuwig leven.

Amen.