

Reisdagboek studiereis Turkije – Margriet van de Vooren

Namens CDA Kleurrijk heeft Kaya Kocak een studiereis naar Turkije georganiseerd. Vanuit het CDAV hebben Josine Westerbeek, Arinda Callewaert en ik de koffers gepakt. Samen met Denis Maessen, Peter Pennekamp en natuurlijk Kaya bezoeken we Istanbul en Ankara. Er staat ons een vol programma te wachten met veel interessante ontmoetingen.

Dit dagboek is gericht aan jou Hillie van de Streek (secretaris-generaal van de EVP-Vrouwen) omdat je mij altijd zoveel meer vertelt dan ik kan onthouden, en niet alleen voor mij maar voor het CDAV een aangename gesprekspartner bent. Nu wil ik onze belevenissen in het bijzonder met jou delen, als een soort van dank je wel.

Dag 1, maandag 4 mei

Beste Hillie,

De dag begon al vroeg met een bezoek aan de organisatie Women for Women Human Rights (WWHR). De kop is eraf en het gesprek de komende dagen over de positie van vrouwen in Turkije werd direct scherp neergezet. Na een periode waarin aandacht was voor gelijke rechten van vrouwen constateert een jonge vlotte meid, die ons namens WWHR te woord staat, een stagnatie, die met name te wijten is aan het huidige regeringsbeleid van president Erdogan. In Turkije is gendergelijkheid niet vanzelfsprekend. In grote delen van Turkije worden vrouwen nog altijd ondergeschikt geacht aan hun mannelijke familieleden en echtgenoot. Met name geweld tegen vrouwen, analfabetisme en onderwijs, arbeidsparticipatie en politieke participatie zijn onderwerpen van zorg. Ook het bezoek aan de vrouwelijke ondernemersvereniging KAGIDER geeft een zorgelijk beeld. In de ranglijst van de positie van vrouwen volgens de Global Gender Gap Index 2014 staat Turkije op plaats 125 (van de 142 landen). De politieke participatie van vrouwen is bovendien erg laag. Turkije heeft 14% vrouwen in het parlement en slechts 1 minister. In bestuursfuncties, zowel lokaal als nationaal, zijn vrouwen zo goed als afwezig. Volgens de ondernemersvereniging liggen er wel kansen voor verbetering. Ze omschrijft Turkije als kapitalistisch en meer vrouwen aan het werk is goed voor de economie. Later op de dag zijn we te gast bij de CHP vrouwen, de vrouwenorganisatie van de grootste oppositiepartij. Volgende maand zijn er nationale verkiezingen en daarvoor gaan ze met 500.000 vrouwen de straat op om campagne te voeren. Kun je het je voorstellen Hillie, dat zou gaaf zijn hier!

Nog dezelfde avond zijn we aanwezig bij de Dodenherdenking georganiseerd door het Nederlands Consulaat in Istanbul. Met een intiem gezelschap staan we in de tuin achter het consulaat op een prachtige plek onder de bomen. Deze herdenking laat een diepe indruk achter. We gedenken de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. En juist op deze plek in de stilte, in onze gedachten, denken we aan de slachtoffers van de nog steeds woedende oorlog in het buurland van Turkije.

Dag 2, Dinsdag 5 mei

Beste Hillie,

Vandaag zou een rustiger dag zijn, maar niets is minder waar. Als ze eenmaal weten dat je in Turkije bent moet je overal even je neus laten zien. We begonnen daarom bij de gemeente Istanbul, gevolgd door een bezoek aan ondernemersvereniging MUSIAD. Tussendoor een vlucht naar Ankara, de hoofdstad van Turkije. En al rijdend werd het programma aangevuld met een bezoek aan een school in Ankara. Geloof me, op die school wil je écht niet spijbelen. De directeur achter een enorm bureau in een groot kantoor waarvan de pracht niet onder deed voor de

ondernemersvereniging eerder die dag. Omdat de inspecteur van onderwijs aanwezig was moesten we al vlot naar een andere kamer, met ook daar grote stoelen, waar de mannen breed in konden gaan zitten. De inspecteur dan; onze directeur (die toch maar een klein manneke bleek te zijn) moest op het krukje. Met mijn mond vol van alle zoetigheden die we voorgeschoteld kregen, kon ik mijn glimlach nog net verbergen.

Dag 3, woensdag 6 mei

Beste Hillie,

Vanmorgen hebben we in een notendop een briefing over de G20 gehad bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hillie, wist jij dat er sinds kort een W20 (Women-20) bestaat? Super boeiend! Daarna zijn we doorgereden naar de Nederlandse Ambassade. Daar spraken we over de 2 miljoen (!) vluchtelingen uit Syrië die Turkije telt en veel andere onderwerpen. Na een spontane lunch aldaar rijden we door naar de AKP, de huidige regeringspartij. Ook daar was de campagne in volle gang. We krijgen een rondleiding door het campagnecentrum. Doorlopend moeten we lachen voor de camera's en nog voordat we het gebouw verlaten, zijn we over de wereld getwitterd. Het leukste was eigenlijk de ontmoeting met het damesteam. Hele hartelijke vrouwen die ons een bloem gaven en met handen- en voetenwerk ons van alles duidelijk probeerde te maken. Hartverwarmend! We konden het niet laten tegen de dames te zeggen dat er toch wel erg weinig vrouwen op de lijst stonden. Onze tolk had opeens wat moeite om de woorden van Arinda te vertalen: "volgende keer staan jullie allemaal op de kieslijst". Een luid gejoel steeg op, prachtig!

Dag 4, donderdag 7 mei

Beste Hillie,

Vandaag wederom een druk programma. Heel bijzonder was het bezoek aan Diyanet (presidium voor godsdienstzaken). We hebben verder o.a. de Techno Campus (ODTU Teknokent) aangedaan. We gingen ook op bezoek bij de AKP vrouwenorganisatie. Een ontzettend actieve club vrouwen die heel veel doen voor de samenleving. Op de vragen van onze mannen over de invloed van de vrouwenorganisatie op de partij kwam eigenlijk geen antwoord. Dat zet te denken.

Alle bezoeken aan vrouwenorganisaties deze week hebben ons een aardig beeld gegeven van de positie van vrouwen in Turkije. Het ligt genuanceerder dan ik van te voren had gedacht, maar ook veel gecompliceerder! Natuurlijk moet je een land niet willen vergelijken met Nederland, maar in een land waar in korte tijd zoveel is bereikt op economisch gebied, staan de vrouwen toch wel op achterstand. Het is te hopen voor al die actieve en enthousiaste vrouwen die we hebben ontmoet, dat de handen in één geslagen worden om een grote sprong voorwaarts te maken voor hun positie.

Heel veel dank aan Kaya voor het organiseren van de reis en ook mijn medereisgenoten heel veel dank, dankzij jullie was deze reis zoveel mooier!

Ga voor een uitgebreid verslag van alle ontmoetingen naar de website van het CDAV: www.cda.nl/cdav. Onze indrukken zijn ook te volgen op Twitter @cdavrouwen. Vergeet ons daar niet te volgen voor de vervolgacties van deze reis!