

Goedenavond dames en heren, beste leden,

Hoe voorkomen we dat starters op de woningmarkt, jonge gezinnen en mensen met hele normale, eerbare beroepen -of daartoe worden opgeleid- blijven vertrekken uit onze stad?

Hoe zorgen we dat de scheidslijnen in onze stad kleiner worden in plaats van groter?

Hoe betrekken we álle Delftenaren bij besluiten die hen aangaan?

Niet alleen de goed geïnformeerde, assertieve inwoners die veel vertrouwen hebben in de overheid, maar álle burgers?

En hoe dragen we voor hén bij aan die betrouwbare overheid?

Hoe wil ik als lijsttrekker bijdragen aan een krachtig, actief CDA?

Een partij waar de stad naar mijn idee dringend behoefte aan heeft.

(...)

Ik wil om te beginnen het bestuur mijn enorme dank uitspreken voor het vertrouwen in mij, dat zij mij voor hebben gedragen als nieuwe lijsttrekker voor het CDA Delft.

En ik hoop van harte op úw steun.

Ik beloof u mij voor 100 procent in te zetten om het CDA Delft een fantastisch resultaat te bezorgen in maart 2022.

Met een topteam – daar gaat de selectiecommissie onder leiding van Wytse Postma ongetwijfeld voor zorgen!

Met een topprogramma – en als trekker van de programmacommissie heb ik ook daar alle vertrouwen in!

En met een topafdeling, ook dat zit goed – ik ben ontzettend blij dat we nu al een campagnecommissie hebben. Wil je meedoen? Meld je bij onze voorzitter, die kan je verder helpen.

met het campagneteam, het bestuur, alle kandidaten en u ga ik aan de slag om een verrassende, effectieve en leuke campagne te realiseren.

Ik wil bij dit alles voortbouwen op de initiatieven, de enorme betrokkenheid bij de stad en de kernvisies van mijn voorgangers.

Mijn hardlooptalenten zijn van een iets bescheidener omvang dan die van Rob van Woudenberg.

Maar ik vind het een enorme eer het estafettestokje als lijsttrekker van hem te mogen overnemen. Als je het niet erg vindt Rob, pas ik het looptempo wel een klein beetje aan – of pak ik de fiets.

Anders dan mijn illustere naamgenoot, en CDA'er, de rijdende rechter, doe ik het liefst zo veel mogelijk per fiets.

Ik vrees dat u het daarmee zult moeten doen.

Vijf jaar geleden verhuisde ik van Den Haag naar Delft.

Vier jaar geleden stelde ik me kandidaat voor de gemeenteraad, belandde op een eervolle 7e plek en werd commissielid voor de commissies Sociaal Domein en Wonen en Rekening & Audit.

Dat ik vandaag uw steun vraag voor het lijsttrekkerschap had ik toen niet kunnen bedenken.

En ik moet u eerlijk zeggen:

het is behalve eervol en heel bijzonder ook gewoon spannend.

Ik moet zelf nog aan het idee wennen.

Maar gemotiveerd ben ik zeer.

De afgelopen jaren in de fractie waren vormend en leerzaam voor mij.

Ze hebben mijn interesse in de stad en in de Delftse politiek eigenlijk alleen maar aangewakkerd.

Ik ben 34 jaar oud, geboren in Thailand, getogen in Friesland en sinds 2016 woon ik in de Kuypervijk-Zuid.

In het dagelijks leven werk ik bij de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Den Haag en doe dat momenteel in de functie van directiesecretaris.

Al meer dan de helft van mijn leven ben ik een actief lid van het CDA.

En tot drie jaar geleden ook van het CDJA.

Voor het CDA was ik onder meer vijf jaar lid van het afdelingsbestuur van het CDA Zuid-Holland.

En in mijn CDJA-tijd ben ik lid geweest van het landelijk DB,

was ik vier jaar internationaal secretaris en twee jaar lid van het dagelijks bestuur van YEPP, de politieke jongerenorganisatie van de EVP.

(...)

Is vijf jaar genoeg om de stad Delft helemaal te leren kennen?

Nee. Dat denk ik niet.

Niet een stad met de omvang, geschiedenis en dynamiek van Delft.

Maar als ik 's avonds naar huis fiets van mijn werk in Den Haag,

dan voel ik me thuis als ik de torens van de stad zie opdoemen en denk ik vaak, als het bijvoorbeeld hard waait en tot op de draad verregend ben: zo, ik ben blij dat ik thuis ben.

Vijf jaar is te kort om de stad Delft volledig te kennen.

Maar, eerlijk gezegd denk ik dat tien jaar ook te kort is.

En zelfs 25 jaar is er te kort voor.

Voorzitter, kennis van de stad is belangrijk.

Maar veel belangrijker is kennis van de Delftenaren.

Veel belangrijker is het hun wensen, problemen en zorgen te weten.

En die zijn bepaald niet voor alle inwoners hetzelfde.

Sommige inwoners ervaren de stad als dorps, als gezellig en overzichtelijk.

Sommige inwoners zagen de waarde van hun woonhuis explosief toenemen en zagen hun directe woonomgeving spectaculair verbeteren.

Ik wijs alleen maar even op het Stationsgebied.

Dat is echt prachtig geworden.

Maar Delft heeft ook andere kanten.

Als in jouw straat panden verpauperen en door louche types en mass verkamerd worden en je te maken krijgt met overlast en onveiligheid, dan is Delft geen mooie stad.

En als je van je stad houdt, hier je familie, vrienden en kennissen hebt, maar weet dat je er geen betaalbare woning zult vinden, is Delft eigenlijk helemaal geen mooie stad.

Of als je op leeftijd bent en je niet meer welkom voelt. Of als je je eenzaam voelt. Of geen sociaal netwerk hebt.

Dames en heren, het CDA is een christendemocratische volkspartij.

Ik vind het onaanvaardbaar dat grote groepen mensen – vooral dertigers, gezinnen, starters en mensen met mbo-banen – onze stad massaal verlaten en uitwijken naar buurgemeenten.

Delft wordt steeds meer een stad voor de rijken aan de ene kant en de minima aan de andere kant.

Begrijp me niet verkeerd: ik vind het van enorm belang dat we onze sociale verantwoordelijkheid nemen.

Maar Delft moet ook een thuis blijven voor de middengroepen.

Voor deze mensen is de situatie op de woningmarkt nijpend geworden.

Ikzelf zit ook in dat schuitje.

Het is hard nodig dat voor meer mensen betaalbaar wonen bereikbaar wordt.

Dat vraagt heel veel inzet, een lange adem en intensief samenwerken met Rijk en Provincie.

We hebben tijdens de coronacrisis gezien dat de middengroepen de samenleving draaiend hebben gehouden.

Juist deze groepen dragen enorm bij aan de leefbaarheid.

We moeten de trend ombuigen en weer een stad worden voor ook die mensen met gewone inkomens en gewone beroepen. Daar wil ik me voor inzetten.

Dames en heren, namens het CDA wil ik werken aan een betrouwbare en dienstbare overheid.

Een overheid die bereikbaar is.

Die de menselijke maat hanteert.

Die er oprecht op uit is om mensen van dienst te zijn,

álle mensen, ongeacht hun afkomst, financiële en maatschappelijke situatie en inkomen.

Een overheid die bovendien uitgaat van het goede in de mensen,

die handelt vanuit vertrouwen, niet uit wantrouwen.

Het mínste dat we kunnen en moeten doen is benaderbaar zijn en mensen actief opzoeken.

Vier jaar lang.

In heel de stad.

Zo werken we aan een stad waar inwoners meer het gevoel hebben:

Ik word gehoord

Ik draag bij en doe mee en

Ik hoor erbij

Ook dat is één van mijn ambities.

Ik wil samen met een zo groot mogelijke ploeg voortbouwen aan een herkenbaar, sterk CDA.

Een partij die uitgaat van de waarde van ieder mens, de talenten van ieder mens, het besef dat mensen elkaar nodig hebben, alleen in relatie met en tot elkaar tot bloei komen.

Vanuit onze uitgangspunten – die tijdloos zijn.

Vanuit onze mens- en maatschappijvisie – die tijdloos zijn.

En geïnspireerd door het Evangelie – dat de tijd volledig overstijgt en onze uitdagingen in het juiste perspectief plaatst.

Ik dank u zeer.