



MIJN GEDACHT



Regelmatig onregelmatig verschijnend
lichtvoetig pamflet over
Goese zaken

Redactie : Gaston Dekok – E-mail aug.kok@planet.nl

Editie 35 - oktober 2020



In de weggekrabbelde Krabbels krabbelde ik op lichte toon mijn gedachten neer over “kleinere” zaken in de gemeente Goes, waar de inwoners zich nauwer betrokken bij voelen dan bij allerlei zwaarwichtige rapporten en beleidsstukken. Denk aan het verkeer in de Buijs Ballotstraat en andere gevaarlijke verkeerspunten. Soms maakte ik een uistapje naar Haagse of andere kringen. Heel wat leden vinden het jammer dat “Mijn Gedacht” verdween. Maar daar is, om het met majoor Kees te zeggen, het volgende op gevonden. Ik blijf mijn gedachten in dit pamflet weergeven en dat wordt dan op de website www.cdagoes.nl in de rubriek “Actueel” bij het “Nieuws” of een apart rubriekje “Mijn Gedacht”. In de digitale nieuwsbrief wordt één van die “Mijn Gedacht” stukjes – opgenomen en wordt voor de andere “Gedachten - stukjes” verwezen het pamflet op de site. Daarmee krijgt de site een meer Goes’ karakter en wordt de wat saaie uitvoering een beetje vrolijker. Politiek geschriften zijn al niet de vrolijkste.

Enne.... als u wilt weten hoe ik denk over een bepaald “heet hangijzer” in de gemeentelijke samenleving, geef dat door via het bovengenoemd e-mailadres en ik bekijk of ik “er iets mee kan”. En “Gaston Dekok” ? Wel, dat is de Vlaamse vertaling van mijn Nederlandse naam, want je moet wel in stijl blijven.

Groen is IN tegenwoordig. Bussen rijden op “groen gas” ondanks dat gas kleurloos is. Jan en alleman moet vergroenen, de landbouw moet groener worden, we moeten groener bouwen en ga zo maar door. Dus wat bedachten onze ‘vroede vaders’? Laten we de bushokjes ook vergroenen door ze een groene hoed te geven. Nu gaat men de daken van die onderkomens beplanten met Sedum, een winterharde vetplant, die kan leven van het hemelwater dat ook (regelmatig) onze plantsoenen besprenkelt. En Sedum heeft niet veel onderhoud nodig, maar kan wel flink uitdijen. Ik moest vele jaren Sedum snoeien om wildgroei te voorkomen. Dan dijt die plant net zo snel uit als “de vuulte” die nu in onze straten en pleinen bestreden wordt met niet chemische middelen, ooit bedacht door een rood gekleurde staatssecretaresse en niet zo heel erg effectief is..

Goes wordt een heuse tunnelstad. De laatste aanwinsten zijn de onderdoorgangen bij de Ringbrug en het NS – station. Aanwinsten in de verkeersafwikkeling, maar bij sommige geeft dat nog problemen. Laten we het kinderziektes noemen, die gauw opgelost dienen te worden. .

We weten dat het verkeer in de Buijs Ballotstraat problemen geeft. Daar worden (sommige) bewoners niet vrolijk van. Begrijpelijk, maar die straat is nu eenmaal niet breder. Dus kan de gemeente niet anders dan die straat in te richten als met de huidige afmetingen mogelijk is. Volgens sommige bewoners moet het vrachtverkeer maar via andere straten hun doelen in Goes Zuid zien te vinden, maar dan zadel je anderen op met jouw problemen. Niet erg rentmeesterlijk dus.

Vanwege corona is het Damplein even niet beschikbaar voor parkeren. Dat kost de winkeliers in de binnenstad geld en die hebben toch al een flinke tik in de omzet gehad. Volgens landelijke persbekendmakingen hoort het Goese winkelgebied daarmee tot “de top – 10” van Nederland op dat gebied. Niet leuk natuurlijk, zorgelijk zelfs, maar daar hebben **alle** winkeliers mee te maken en niet alleen één modewinkel. Wel eens gedacht aan “gedeelde smart is halve smart”?

Ik noemde de tunnel bij de Ringbrug hiervoor al. Een geweldige verbetering voor het fietsverkeer, maar er kunnen problemen ontstaan bij het oprijden en verlaten van het parkeerterrein bij de nieuwe AH. Dat wordt een druk punt met verkeer uit diverse richtingen, o.a. van de gemeentelijke milieustraat. Lijkt mij een onderwerp voor de CDA - fractie om in de gaten te houden en zo nodig actie te ondernemen.

Hoera, hoera, we hadden toch een kermis in Goes. Niet in de binnenstad, maar bij de Zeelandhallen. Voor Zeeuwse begrippen zelfs een flinke kermis. Eigenlijk was het niet zo heel bijzonder in Goes in het najaar nog een kermis. In vroeger tijden waren er In Goes de “Toondagen”. In die week werden dan koeien, paarden, varkens en ander klein vee gekeurd. Dat alles werd versierd met een kermis en het jongvolk uit “het land” kwam dan op dinsdag- en zaterdagavond dansen in het Schuttershof en de prins van Oranje. Er was ook een paardenloterij met als hoofdprijs een paard. De weekmarkt was dan op de Beestenmarkt. Bij alle bakkers kon je “Toondagkoeien” kopen. Die waren van speciaal soort speculaas en met witte suiker bespoten met een echte “koeiennaam”, zoals “Willem, Jacoba, Sara, Arjaan, Bertha” enzovoort. Als je dat wilde, kon je ze ook met je eigen naam of die van je ouders, broers, zussen of geliefde bestellen. Helaas zijn de Toondagen uit het Goese straatbeeld verdwenen en bijna dreigde dat ook met de “Toondagkoeien” te gebeuren. Bakkerij “Den Soeten Inval” aan de Opril Grote Markt dacht daar anders over. Daar zijn die koeien enkele weken in november nog te bestellen. En wat smaak betreft : je gaat er tevreden van loeien!

Bij ons sportcentrum dreigen stookproblemen. De ketels moeten vernieuwd worden en daarvoor zijn diverse mogelijkheden, o.a. stoken met Biomassa. Daaronder kun je bijna alles verstaan wat verstookbaar is. Het gemeentelijke snoeiwerk, maar ook sloopafval van huizen. Maar het is erg milieu-onvriendelijk. Als ik de krantenberichten moet geloven is de CDA – fractie geen felle tegenstander van stoken met Biomassa. Daarom wil ik nu wél stoken : namelijk om niet met biotroep te stoken. Dat is slecht voor de longen van de mensheid en een teken van slecht rentmeesterschap.

Over stoken gesproken. In het Reimerswaalse zijn er mensen die graag vuurtjes (op)stoken. Zo werd “onze” gedeputeerde meer of minder beticht van belangenverstremming bij het verbeteren van de verbinding vanaf de A58 naar Yerseke. Een broer en neef van hem hebben daar een “lapje grond” en zouden voordeel van sommige oplossingen kunnen hebben, omdat hij van de provinciale centjes is. Uiteindelijk bleek dat er helemaal geen ontbijtkoek of mossel van klopte en er niet “verstremming” werd. Het lijkt mij meer op stokerij omdat er geen ‘zin gekregen’ werd.

Een eigenaar van 1 van de 2 stufcenten in onze gemeente wil dat de koffieshops hun waar ook mogen slijten aan buitenlanders. Doe je dat n.l. niet dan verdwijnen deze bezoekers uit de stad en heeft de middenstand daar nadeel van. Ik kan niet indenken dat iemand die 5 ons wiet wil hebben daarvoor een hele dag de binnenstad met een bezoek vereert. En dat er dan nog een coalitiegenoot is die dit (bijna) een goed plan vindt, is raar. En het strookt ook niet met het streven om van Goes een “rookvrije” gemeente te maken.

We hebben het bouwplan, n.l. de Goede Schans. Het hele havenindustrieterrein moest worden omgetoverd tot een woonwijk, waar men met plezier zou kunnen wonen. Maar in de plannen kwam de klad. Eensdeels door het feit dat er voor sommige (beton)bedrijven weinig of geen nieuwe vestigingsplaats elders kon worden gevonden. Anderzijds door de vorige economische crisis. In de afgelopen jaren is er toch gebouwd in het plan en wel tegen het Goese Meer aan. Daar is nu al een flinke hoeveelheid woningen neergezet. Dus is het niet verwonderlijk dat er nu weer geopperd wordt om de plannen verder te realiseren. Als ze daarvoor moeten worden aangepast, moet dat niet nagelaten worden. Dat zou kunnen inhouden dat sommige bedrijven daarvoor niet uit het gebied zoude hoeven verdwijnen. Lijkt me voor de CDA – fractie een mooi project om daar vol voor te gaan. Dat is indertijd met het “Masterplan Binnenstad” ook gedaan en we mogen daar nog steeds trots op zijn. Ik wens het vernieuwde college daar bij veel succes en hetzelfde doorzettingsvermogen als de toenmalige trekker van het masterplan Charles Linssen.

Een raadsmeerderheid wil dat het “Kerkplein” tussen de twee Maria Magdalenakerken meer aanzicht krijgt. Het is teveel een kale steenmassa en dat klopt. Vroeger was het op dinsdag en vrijdag het middelpunt voor de aan- en afvoer van goederen van Goese bedrijven naar klanten in de omringende dorpen. Dan kwamen de “bodes” uit alle dorpen met hun paard en wagen of auto naar Goes om de bestelde waren uit de dorpen bij de Goese klanten te bezorgen en de bestelde waren voor de klanten in de dorpen op te halen. Het was dan een drukte van belang op het Kerkplein met al die vervoermiddelen die rondom de Hervormde kerk stonden. Door de ontwikkelingen in het goederenverkeer is dit beeld langzaamaan historie geworden en de Singelstraat een kaal plein met wat begroeiing rondom de Grote Kerk. Er wordt al lang gevraagd om meer “aankleding” van de Singelstraat, want nu lijkt het meer een parkeerterrein, waar niet geparkeerd mag worden. Het lijkt mij niet zo moeilijk om tegen niet al te hoge kosten het plein meer “aan te kleden”, waarbij wel rekening moet worden gehouden met verbindende functie tussen centrum en de verkeersader die door Goes loopt.

En nog een stukje geschiedenisles voor de gemeenteraadsleden : De **gehele** bestrating tussen de Korte Kerkstraat en Kreukelmarkt heeft officieel de naam Singelstraat. Dus een nieuwe naam is niet nodig, wat een heleboel gepalaver in de raad kan voorkomen.

Ik begeef me eens even buiten onze stadsgrenzen. In de Tweede Kamer werd een debat gehouden over wat ook ons als inwoners van Goes aangaat. Een debat over de moord in Frankrijk, die de wereld diep raakte. Daar werd een leraar vermoord omdat hij aan scholieren onderwees hoe de vrijheid van meningsuiting beleefd dient te worden. In de Tweede Kamer was er dus een speciaal debat en alle partijen waren het met elkaar eens dat zoiets niet kan en mag voorkomen. Maar een partij had begrip voor een enquête, die begrip vroeg voor het feit dat de profeet van de moslims niet uitgebeeld mocht worden en dat dit de moslims beledigt. En daarom moest dit bij wet in ons land worden verboden. De woordvoerder van de partij DENK had niet goed nagedacht welke reactie dat zou oproepen. Er ontstonden diverse vulkanen en de meest vuurspuwende vulkaan werd verzorgd door CDA – Kamerlid Madeleine van Toorenburg. Ik heb zelden een Kamerlid zo kwaad en verontwaardigd gezien als zij. 's Avonds spuwde ze bij **OP1** nog vuur. Goed gedaan, Madeleine !

In Goes willen we ook meer miniatuur- ofwel kabouterhuisjes. Zo noem ik de onderkomens die in goed Nederlands ook wel “tiny houses” worden genoemd. Ik vind dat op zich best een goed plan, maar er moet wel worden voorkomen dat die huisjes na een halve eeuw of iets meer hetzelfde lot ondergaan als de woningen in Goes Oost en Goes West, die in de jaren direct na de oorlog werden gebouwd en nu worden / zijn afgebroken, omdat ze slecht van materiaal en constructie zijn en daardoor niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen. En ook dat ze op plaatsen worden gebouwd waar de bewoners normaal aan het gemeentelijke leven van alle dag kunnen deelnemen.

De afdeling is nog op zoek naar een nieuwe voorzitter als opvolg(st)er van Marian Vermaire. Speur om u henen en snuffel naar een kandidaat of candidate die haar kan opvolgen en de afdeling verder kan opstoten in de vaart der volken. Zoek en snuffel in hoeken en gaten en wellicht dat u het juiste personage ontdekt. Geef dat door aan het bestuur of fractie en zij zetten ongetwijfeld hun beste beentje voor om de juiste kandidaat (m/v) te strikken.

Het Sintfeest kan helaas vanwege corona niet doorgaan. Jammer, maar niet te vermijden. De gezondheid van de Goesenaren en de bezoekers “van buiten” zijn echter belangrijker. Hopelijk vieren veel bevelanders toch de verjaardag van Sint Nicolaas, zoals de goedheilig man voor de burgerlijke stand heet, en worden er veel cadeau's gekocht voor het “kleine huus” onder bevolking. En als dat nog niet is gedaan, mag er best voor de Kerstdagen eerst flink “ingepakt” en daarna onder de boom of bij de stal flink “uitgepakt” worden.

We kunnen niet meer zonder “de banken” ofschoon we ze vaak niet vertrouwen. In mijn jeugdige jaren had ieder bank wel een filiaal een in Goes, waar we als klein grut regelmatig het muntgeld uit onze spaarpot naar toe brachten om het op “een boekje” te zetten en zo een extra premie in de vorm van rente te verdienen. De banken zagen ons graag komen. Dat kan nu niet meer gezegd worden, want ze doen er alles aan om ons aan het digitale bankieren te krijgen. Daar hebben ze – logisch gedacht – groot gelijk, maar ook hier is het weer het bekende liedje. Er wordt vergeten dat toch nog heel wat ouderen daar niet mee overweg kunnen en dus worden allerlei bankfilialen versneld gesloten. En dat ondanks dat ons graag “tot uw dienst” willen zijn. Er worden wel allerlei lapmiddelen uitgedacht om de ouderen te helpen, maar die voelen zich er vaak zwaar “bij gelapt”. Wellicht kan de lokale politieke gezamenlijk iets ondernemen?

Dat was het voor deze keer. Hou onderstaande gebeurtenissen in ere en tot schrijfs in 2021 !

AUGUSTINUS

