

Europa als tussenkracht van verbondenheid

In de aanloop naar de Europese verkiezingen gaven drs. Toine van Poppel, oud-topambtenaar op het ministerie van LNV en oud-diplomaat, en mr. Wim van de Camp, scheidend Europarlementariër, ons hun visie op het belang van Europese samenwerking voor Nederland en de wereld.

Van Poppel schilderde ons de indrukwekkende en bewogen geschiedenis van de politieke ontwikkeling van Europa in vogelvlucht. Constantinopel volgde op Karel de Grote, de Franse Revolutie introduceerde Napoleon, de Volkenbond ten spijt de Tweede Wereldoorlog. Van theocratie naar koninkrijk, vorstendom of republiek, ofwel van theologen naar diplomaten en juristen. Van de verschuiving van machten, invloeden en landsgrenzen naar natiestaten, en tenslotte naar een Europa in de Pax Americana.

We kregen ook inzicht in de werking van de verschillende Europese gremia en de rolverdeling tussen Europese Commissie en de Europese Raad. De Unie is er een van lidstaten en van burgers, en onze nationale regeringen hebben altijd in de cockpit gezeten, of het nu bij de Europese integratie zoals van begin af aan bedoeld of later bij de Europese samenwerking was.

Na Toine van Poppel deelde ervaren Europarlementariër Wim van de Camp met ons zijn visie en ervaringen. In de kern heeft de interne markt Europa heel veel welvaart gebracht. We zijn een Unie van vrede, van welvaart, en van waarden. Belangrijk is het subsidiariteitsprincipe. Maar onszelf eigenwijs binnen onze grenzen opsluiten helpt ons niet om grote uitdagingen aan te pakken, zoals bv migratie. Omgekeerd moeten we Europa ook bij de les houden zich op de grote zaken te richten en land en provincie ademruimte te gunnen. We staan samen voor nieuwe uitdagingen: hernieuwde agressie uit Rusland, oneerlijke concurrentie uit China, betaalbare zorg en pensioen. We moeten onze krachten bundelen in onderzoek en samenwerken in NAVO en Europa. En: Nexit is kiezersbedrog.

Beiden waren het eens over het belang en het nut van de Europese Unie voor Nederlanders. Gaat u vooral stemmen, was hun advies, want u wordt gehoord.

Enkele van de vele waardevolle inzichten die we meekregen:

- Al enkele keren eerder in de geschiedenis van Europa zijn pogingen gedaan om een Europese eenheid te smeden: tijdens het concilie van Mantua, door Napoleon na de Franse revolutie, door Otto von Bismarck. De Unie is de eerste die vanuit recht en samenwerking hiertoe komt, niet door armpje drukken en intimidatie.
- Door de goede samenwerking van de Europese Lidstaten na de Tweede Wereldoorlog, begeleid door de Verenigde Staten is het gelukt om in de Europese Unie al 75 jaar geen oorlog te voeren.
- De Europese interne markt kent vier eigen vrijheden van verkeer: goederen, diensten, arbeid, en kapitaal. Maar ten diepste is Europa gebaseerd op de vier vrijheden die Roosevelt essentieel vond voor de mens in de universele verklaring voor de rechten van de mens: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, bevrijding van gebrek,

bevrijding van angst. Tip van ondergetekende: de Amerikaanse schilder Norman Rockwell heeft deze vrijheden op zijn schilderijen bijzonder menselijk weergegeven. Dat is het Europa dat het beschermen waard is.

Verslag: Herbertine Buiting