

Op weg naar Europa

“Bronnen, Bildung en Burgerschap”, dat zijn volgens Stefan Waanders de kernelementen op weg naar meer Europa. Terwijl veel vluchtelingen hun weg zoeken naar Europa had de titel van deze dialoogconferentie vooral betekenis in het licht van Europese idealen en Europese waarden.

“Mensen die in de Middeleeuwen leefden wisten niet dat ze in de Middeleeuwen leefden”. Zo maakte Stefan Waanders zijn gehoor duidelijk dat wij in een tussen-tijd van ingrijpende veranderingen leven. In zo’n tijd is het belangrijk om onze continentale wortels te kennen, inclusief de overgang van de Grieken naar de Romeinse tijd en cultuur.

De Europese unie is begonnen als een west-europees project. Inmiddels zijn er landen toegetroten die een afwijkende geschiedenis en identiteit hebben. Vragen die opgeworpen worden: Hoe kunnen wij handen en voeten geven aan een meer volledig, doorleefd en geëngageerd Europees burgerschap? Hoe zien de plichten eruit van een volwassen Europees burgerschap? Wat wordt het vervolgverhaal van Europa ?

Lambert van Nistelrooij ziet nieuwe toekomstige verbindende waarden belangrijk worden zoals creativiteit. Jonge mensen – bij monde van Statenlid Marcel Deryckere - herkennen zingeving en ook creativiteit als belangrijke waarde. Daarbij werd geconstateerd dat er meer nodig is: een verbindende onderlegger, een gemeenschappelijk fundament.

Voor de vluchtelingen hier en nu gaat het om veiligheid. Een van de deelnemers uit de zaal stelde dat economie (economisch gewin) altijd de belangrijkste drijver is geweest voor de vorming van het Europa zoals we dat nu kennen. Dat zou zijns inziens belangrijker zijn dan welke waarde of ideologie dan ook. Geconstateerd werd dat het ontbreekt aan een slagvaardig en daadkrachtig europa, aan adequate besluitvorming tussen Europese landen onderling, nu het nodig is rond het vluchtelingenvraagstuk. Europa is een uniek project in wording.

Lees het hele verhaal van Stefan Waanders in de bijlage.