



In dit nummer:

- Brief van Buma
- De campagne in beeld

Brief van onze lijsttrekker Sybrand Buma

Nederland is een mooi land. Om te wonen, te werken en te leven. En toch zijn veel mensen bezorgd. Misschien u ook. Over de crisis en de toekomst, maar ook over de vraag hoe we met elkaar omgaan. Iedereen kent de voorbeelden. Scholen en ziekenhuizen die te groot zijn om de leerlingen en patiënten nog te kennen. Bankiers voor wie de bonus belangrijker is dan de klant. Mensen die meer aan zichzelf denken dan aan de ander. We zien grof gedrag op straat, op het werk en in het verkeer. Voorbeelden van een doorgeschoten ik-cultuur. Daar komen de gevolgen van de economische crisis nog eens bovenop. Vertrouwde zekerheden als een vaste baan, een eigen huis of een zorgeloze oudedag staan plots op de tocht. Die twijfel raakt mensen diep en vraagt om verstandige keuzes van de politiek om het vertrouwen in de samenleving te herstellen. Deze brief is mijn boodschap voor u.

Mijn ideale samenleving is als een gezin. Waar mensen om elkaar geven, elkaar beschermen, voor elkaar opkomen en grenzen stellen als dat nodig is. Die waarden hebben veel mensen van huis uit meegekregen, maar zijn we in deze tijd verloren. Ik geloof dat we er samen uit kunnen komen. Als we kiezen voor elkaar. Als we kiezen voor werk, gezin en samenleving. Als we kiezen voor een nieuw Nederland. Een eerlijk Nederland. Waar mensen weer rekening met elkaar houden.

De maatschappij is meer dan het begrotingstekort. We moeten de problemen oplossen door moeilijke maatregelen niet uit de weg te gaan, zolang we de lasten daarvan eerlijk verdelen. Iedereen doet mee. Maar even belangrijk is dat we het gesprek met elkaar aan gaan over de samenleving. Hoe gaan we met elkaar om? Wat mogen we van elkaar verwachten? En wat niet? Wat nodig is, is een debat over een nieuwe moraal.

De inhoud spreekt voor zich. Als je belasting betaalt, moet de overheid verstandig met dat geld omgaan. Als je je aan de regels houdt, mag je erop rekenen dat misbruik wordt aangepakt. Als je spaart voor later, moet de bank dat geld zorgvuldig beheren. Als je anderen respecteert, mag je ook op begrip rekenen voor je eigen situatie. En wie zich inzet voor de samenleving, verdient steun van de overheid.

Is dit haalbaar? Ja, ik ken talloze mensen die samen bergen verzetten. Elke dag weer. Voor een veilige buurt of voor het zwembad dat ze samen open houden. Voor de kerk of de sportvereniging. Het nieuwe Nederland is van hen. Van de ouders, kinderen, burens en mantelzorgers, die voor elkaar zorgen. Van de leraar, de politieagent en de wijkverpleegster, die elke dag werken aan een betere wereld. Ik wil ruim baan voor de inzet, initiatieven en ambities van mensen die hun verantwoordelijkheid nemen. Mensen zoals u en ik. Mensen van goede wil. Die kunnen op mijn steun rekenen. Dat is mijn opdracht in de politiek.

Samen met u wil ik bouwen aan een samenleving waarin goed gedrag weer de norm is. Iedereen doet mee, heeft oog voor de ander en respect voor elkaar.

Niemand leeft alleen voor zichzelf. Samen kunnen we meer.

Die keuze kunt u woensdag maken: Stem CDA.

Met hartelijke groet,

Sybrand Buma
Lijsttrekker CDA



Samen kunnen we meer!

De campagne in beeld



Meer foto's van de campagne zijn te zien op onze Facebookpagina!

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het CDA Weert. Wilt u uw e-mailadres wijzigen of wilt u voortaan geen nieuwsbrief meer ontvangen? Stuur u dan een e-mail naar cdaweert@gmail.com

Indien u mensen kent die ook geïnteresseerd zijn in deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. U kunt zich op deze nieuwsbrief abonneren door een e-mail te sturen naar cdaweert@gmail.com

Samen kunnen we meer!

www.cdaweert.nl • www.facebook.com/cdaweert • www.twitter.com/cdaweert